



FORN VÄNNEN

JOURNAL OF
SWEDISH ANTIQUARIAN
RESEARCH

Svenska arkeologiska samfundet 1952

Vessberg, Olof

Fornvännen 1953(48), s. 41-42

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1953_041

Ingår i: samlar.raa.se

punkt. Nästa punkt på programmet var kyrkbacken i Össeby-Garn, där färdledtagarna med vidsträckt utsikt över åkerområden, som en gång varit segelleden till betydande delar av inre Uppland, åhörde ett anförande av dr Gustawsson om det forntida kulturlandskapet, varvid talarerna också gav en återblick över de senaste århundradenas växlande uppfattning av markvårdsfrågor. De runstenar, som stå resta utanför kyrkogårdsmuren, demonstrerades av docenten Sven B. F. Jansson, varefter docenten Wollin talade om kyrkobyggnaden och dess inventarier. Omedelbart efter lunchpaus på Husa-gravfältet nära Vada kyrka talade professor Nerman om »Kungshögar i Attundaland». Slutligen besöktes det vidsträckta gravfältet på Malmby ägor i Närtuna sn, som med sina drygt 500 gravar är det största kända i denna del av Uppland, ett uppehåll gjordes utom programmet vid den märkliga runstenen vid Orkesta kyrka, som kommenterades av docenten Jansson, och vid Örsta i Angarns sn demonstrerade professor Nerman den märkliga hällristningen. Dagen avslutades med middag på Stallmästaregårdens Haga-veranda.

Det första höstsammanträdet ägde rum den 24 oktober, då professor Nerman höll föredrag över ämnet »När blev Linköpingstrakten Östergötlands centrum?».

Den 8 december talade docenten John Granlund om »Olaus Magnus och hans Historia om de nordiska folken». Omedelbart efter föredraget följde auktion på ett antal böcker, som för detta ändamål skänkts till föreningen. Vid den efterföljande tesupén, som givits karaktären av julsamkväm, berättade f. landshövdingen A. E. Rodhe minnen från sin kontakt med fornvården och dess representanter under landshövdingetiden på Gotland och docenten Nils G. Wollin visade ett antal nytagna färgbilder, bl. a. av bohuslänska bronsåldershällristningar.

Dagmar Selling

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 1952

Samfundet har under året hållit fem sammanträden samt anordnat tre offentliga föreläsningar. Styrelsen har sammanträtt den 25 februari, 27 juni, 3 oktober och 5 november. Antalet ledamöter var vid årets slut 148, varav 5 hedersledamöter och 2 stiftande ledamöter. Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: riksantikvarie Bengt Thordeman.

Sekreterare: docent Olof Vessberg.

Kassaförvaltare: förste bibliotekarie Adolf Schück.

Övriga styrelseledamöter: professor Holger Arbman, professor Axel Boëthius, professor Einar Gjerstad, förste antikvarie Karl Alfred Gustawsson, antikvarie Olle Källström, f. d. riksantikvarie Martin Olsson, förste antikvarie Nils Ludvig Rasmusson, professor Mårten Stenberger.

Suppleanter: landsantikvarie Greta Arwidsson, förste intendent Gösta Berg, docent Sigvald Linné, intendent Stig Roth, professor T. Säv-Söderbergh (tillika vice ordförande).

De föredrag som hållits under året ha behandlat vitt skiftande ämnen inom Samfundets intresseområde. Vid sammanträde den 17 mars föreläste professor Holger Arbman över »Utgrävningar i Normandie 1951», den 17 april professor Alan Wace över sina utgrävningar av en ptolemeisk helgedom och basilica, »Ashmunein, Hermopolis Magna», och vid årsmötet den 15 maj museidirektören Hans Arnold Gräbke över »Wandmalereien des Mittelalters in Lübeck». Under höstterminens sammanträden ha föredrag hållits av antikvarien Nils-Gustav Gejvall med titeln »Från den osteologiska arbetsfronten» (den 2 oktober) och av docenten Per Gustaf Hamberg över »Problem i norrländsk kyrkokonst under äldre protestantisk tid» (den 18 november). Vid det sistnämnda sammanträdet visade och kommenterade professor Mårten Stenberger bilder från Baalbek. En museidemonstration ordnades den 4 oktober, då docenten Sigvald Linné visade den arkeologiska delen av utställningen Mexikansk konst i Liljevalchs Konsthall.

De offentliga föreläsningar som Samfundet ordnat ha varit följande: den 25 april av prof. Emil Vogt, Zürich, över »Die Kelten der Hallstattzeit in Mitteleuropa»,

den 6 maj av prof. Mihovil Abramic, Jugoslavien, över »Der Palast Kaiser Diokletians in Spalato in Dalmatien» och

den 29 maj av professorn vid John Hopkins University, Baltimore, W. F. Albright över »Excavating Biblical History».

De båda förstnämnda av dessa föreläsningar arrangerades i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museum.

Den andra i ordningen av Samfundets publikationer utkom i november i form av en ståtlig hyllningsskrift till H. M. Konungens 70-årsdag. En av styrelsen utsedd delegation med ordföranden i spetsen överlämnade på födelsedagen skriften till Konungen, som uttryckte sin stora uppskattning och glädje över gåvan. Boken, som bär titeln »Arkeologiska forskningar och fynd», har redigerats av Mårten Stenberger och innehåller bidrag av 41 författare, alla medlemmar av Samfundet. Den har tryckts hos AB Bröderna Lagerström, distribuerats genom AB Bokverk, och har åt Samfundet inbringat en royalty av 30 000 kronor, en summa, som torde komma att säkerställa Samfundets verksamhet för en ganska lång tid.

Olof Vessberg